



Zanger

'Hoe kan ik zanger worden?' Met deze niet alledaagse vraag liep gistermorgen een zevenjarig jongetje het redactielokaal binnen. M'n collega en ik keken verbaasd van ons werk op. We zijn heel wat gewend, maar deze vraag overrompelde ons eigenlijk wel een beetje. Het jochie, die de verbazing waarschijnlijk in onze ogen las, verklaarde zich al snel nader. 'M'n vader heeft gezegd dat ik met moeilijkheden altijd bij de krant terecht kan, dus... Kijk, ik wil zanger worden. Hoe word ik nu beroemd?' Tja, daar zit je dan. Wat moet je daar nu op antwoorden? Zelf probeer ik al jaren om in de publiciteit te geraken, maar - u raadt het al - zonder resultaat. Ik kon de zanger in spé dan ook geen wijze raad uit eigen ervaring geven. M'n collega, die er ongetwijfeld meer kaas van heeft gege-

ten, echter wel. Hij stelde het jongetje voor vooral flink te oefenen en mee te doen aan talentenjachten.

Dat ik daar niet opgekomen ben. Maar goed. We werden nieuwsgierig en namen het jongetje (wie weet is-ie over een poosje wel een nationale bekendheid) een interviewtje af. Hij vertelde ons dat hij met het liedje Vrede furore wil maken en dat hij gesteund wordt door twee meisjes die op de achtergrond enige danspasjes maken. Van playbacken houdt-ie niet, immers 'zelf zingen is toch veel echter'. Enfin, afwachten maar of we in de toekomst nog iets zullen horen van onze jonge vriend.

Prieken (1)

Ja, ja, de mensen prieken heel wat af. Toen ik die kop in het Zutphens Dagblad van afgelopen zaterdag zag staan, fronste ik even m'n